

## WAMBEEK LEEFT

Heel lang geleden, ik stel me voor hoe het toen was:  
een heirbaan, misschien een herberg, heel wat bossen en delen moeras.  
Met Lombeek en Ternat erbij, dat was WAMBECA in die tijd,  
zo leefde Wambeek al sinds een eeuwigheid.

En Wambeek leeft, je voelt je hier geborgen.  
Wambeek leeft, we willen er voor zorgen.  
Wambeek leeft, vandaag en ook morgen.  
Wambeek Leeft, we willen voor elkaar zorgen.

Nu lig je in de schoot, van het mooie Pajottenland,  
deinend met het landschap mee, blij dat ik hier ben aangeland.  
En telkens als ik 't hol afrij, voel ik bewondering in mij,  
zo'n mooi Wambeek als in een Breughels schilderij.

Want Wambeek leeft...

Hier weet men wat genieten is, dorp van geuze en lambic  
een tafereel van Breughel,  
Wammekse Feesten dat is en blijft uniek.

Verenigingen bloeien, ze zijn het hart van ons dorp.  
Inzet, samenwerken er is niemand die mort.  
Pol de Mont werd hier geboren en vocht toen al voor zijn taal.  
Dat Wambeek vlaams zal blijven, willen we allemaal.

Wambeek leeft, je voelt je hier geborgen  
Wambeek feest, we zullen ervoor zorgen  
Wambeek geeft, vandaag en ook morgen  
Wambeek zweeft...  
Hier geborgen, voor elkaar zorgen...